



HET DORP WADDINXVEEN

UITGAVE VAN HET HISTORISCH GENOOTSCHAP WADDINXVEEN



**OORLOGSDAGBOEK
VAN CORRY DOEDENS-HOGENELST (VERVOLG)**

AAT GLASBEEK

HET *CHRISTELIJK MANNENKOOR DE BRUG*

Vrienden van het Historisch Genootschap Waddinxveen

VAN DER MEULEN
KOCK & UBACHS
NOTARISSEN

van der linde
VOOR WONEN EN SLAPEN
www.vanderlinde-waddinxveen.nl

 **MindTuning**
Pieter Frijters

van  noort

 novosan

PADDLE'S
SHARING RESTAURANT

JOE'S
BAR & EETCAFE
DE POINT
SINDS 1977

de Rooij
Groothandel in levensmiddelen

CAFETERIA  ESTHUIS
't Ouwe Dorp

 specs
www.specs.net

 WILLEMSTEIN
HOVENIERS

GOUWELUX
ZONWERING

aandacht verzekert
 Huijenga
ASSURANTIËN

 verkeersschool
SUCCESS-MIMPEN

 TANDARTSPRAKTIJK
DE BOEMERANG

 tcw

Tandheelkundig Centrum Wij
in Waddinxveen

 vanUden

 WIS
AST

Yisser en Wiltman
ARCHITECTEN

de Vlaam
Vlaambachtelijke banketbakkerij

 van vliet bedrijven

 BAAN
DESIGNED TO ENJOY!

topos
architectuur & bouwkunde

 ABS | Glasbeek
autoherstel | Waddinxveen



COLOFON

Historisch Genootschap Waddinxveen

Bestuur

Voorzitter:
H.C.J. de Bas
voorzitter@hgwaddinxveen.nl
Secretaris:
P. Benders-Los
Overtoom 25
2741 MS Waddinxveen
secretaris@hgwaddinxveen.nl
Penningmeester:
A.G.M. Weijermars
Noordeinde 144
2742 WH Waddinxveen
penningmeester@hgwaddinxveen.nl

Bankrelatie

Rabobank Waddinxveen
NL72RABO0366801155

Website

www.hgwaddinxveen.nl



Kamer van Koophandel

Nr. 40465737

Ereleden

H. Smid
H.H. Brinks-Offers
C.J.Th. de Jong-Steenland

Het Dorp Waddinxveen

'Het dorp Waddinxveen' is een uitgave van het Historisch Genootschap Waddinxveen, opgericht 20 april 1993.

Redactie

PK. Smit, C. Verlooi, D.J. Thuis,
A.G.M. Weijermars
smitpk@xs4all.nl

Losse nummers € 5,00

Vormgeving

Artbusiness

Drukwerk

De Groot Drukkerij

Verspreiding

L. de Jong,
Heuvelhof 26
2742 AW Waddinxveen
telefoon 0182-610227

ISSN nummer

0929-3051

Oplage

600 stuks

Afbeelding voorzijde:

De Dorpstraat richting Plasweg

door Theo de Boon.

Gefotografeerd door Aleid Abels.

INHOUD

5 Oorlogsdagboek van Corry Doedens-Hogenelst Najaar 1944

11 Aat Glasbeek Telg uit een Waddinxveense ondernemersfamilie

17 Het *Christelijk Mannenkoor De Brug*



Redactioneel

In deze editie vervolgen we het oorlogsdagboek van Corry Hogenelst met een bloemlezing van haar notities uit het najaar van 1944. Het plan was ook aandacht te besteden aan de winter van 1945 maar dat kostte meer ruimte dan aanvankelijk voorzien. Daarom komt die periode in de vierde editie van dit jaar aan de beurt. We sluiten deze reeks dan af in de eerste editie van 2023 met de notities over de bevrijding.

Als vervolg op de bijdrage over de ondernemersfamilie Glasbeek tekenden Ton Broer en Floor van Tol het verhaal op van Aat Glasbeek en het ontstaan van zijn bedrijf *Glasbeek Autoschade*. In de derde bijdrage deelt Pieter den Hertog met ons zijn herinneringen aan het *Christelijk Mannenkoor De Brug*.

Ten slotte wijst Aleid Abels ons in het verenigingsnieuws op de tentoonstelling over de Waddinxveense kunstschilder Theo den Boon (1941-2018). Op de cover prijkt een van zijn werken.

De redactie wenst u veel leesplezier

DE ROMPH
Opticiens



Brillen · Lenzen · Oogzorg



Koningin Wilhelminaplein 2, Waddinxveen
www.deromphopticiens.nl, tel. 0182-611004

WEGENS SUCCES VERLENGD!
DE GOUDEN INRUILWEKEN!

BRENG UW GOUD, KOM EN RUIL OM

EEN ZEER HOGE INRUIL VAN CIRCA
€ 26,- PER GRAM 14 KARAAT GOUD*

Tijd voor iets nieuws? Ruil uw oud goud in voor flinke korting op een prachtig nieuw sieraad of horloge (of voor een cadeaucheque). Of, kies voor een unieke occasion. De goudprijs is gestegen en wij geven daarom ca. € 26,- per gram voor 14 karaat goud*. Breng en verzilver uw goud, in al onze filialen**.



WADDINXVEEN - GOUNDFLEIN 18, 2741 WK, TEL. (0)182 61 78 48

ROTTERDAM (DINHOOD HESSEPLAATS 3, 3069EA, TEL. (0)10 421 55 03

BOSKOOP, KONINGINWEG 4, 2071DN, TEL. (0)20 214 076



UW VERTROUWDE
JUWELIER

WWW.ROBERTDENHAAG.NL

AL SINDS 1951 HET VERTROUWDE ADRES VOOR WADDINXVEEN.

Wat altijd gebleven is, is het karakter van een familiebedrijf met sterke binding met de wortels van het bedrijf. Die wortels liggen in Waddinxveen en daar is Boonstoppel trots op.



BOONSTOPPEL JR
WADDINXVEEN

Oranjelaan 21 Waddinxveen, Tel: 0182 62 21 33
mitsubishiwaddinxveen@boonstoppel.nl
www.boonstoppel.nl

Najaar 1944

Oorlogsdagboek van Corry Doedens-Hogewelst

In het eerste deel van deze serie werden de dagboekenschrijfster Corry Hogewelst en haar familie geïntroduceerd. Vervolgens hebben we het verslag gelezen over de gebeurtenissen in de maanden augustus en september 1944.



Persoonsbewijs van Corry

Marianne Doedens
en Piet Smit

Dit deel beschrijft de periode oktober-december 1944. De oorlog en zijn gevolgen komen steeds dichterbij. Zo wordt ook in Waddinxveen voedsel schaarser en lezen we over de bombardementen op het station en op het Sint Jozefpaviljoen in Gouda. Ook krijgen we een verslag van de doortocht van grote groepen Rotterdamse mannen. Ze waren opgepakt bij een razzia in de havenstad en werden lopend afgevoerd om elders te worden tewerkgesteld. Opvallend is dat Corry redelijk goed

op de hoogte is van de voortgang van de oorlog in Nederland, iets wat de bezetter graag wilde vermijden.

Zondag 1 October

Wat zal deze maand ons brengen[?] 't is snertweer regen en nog eens regen[.]

Dinsdag 3 October

't plaatsje Putten zal tot de grond toe afgebrand worden en de mannen van 17-50 naar Duitsland gestuurd omdat ze een mof hebben doodgeschoten, ze hebben dijnamiet in de brug geladen.

Zaterdag 7 Oct.

Tante Pie is jarig vanmorgen uit de kerk heb ik ze gefeliciteerd[.] de hele morgen hebben we gebulder van het front gehoord en vanmiddag, dat vergeet ik nooit meer, zijn er honderden vliegtuigen voorbijgegaan, allemaal richting Arnhem 't was geweldig 't leken wel muggen zo zwart zag de lucht, allemaal grote zware bommenwerpers 3 kwartier lang[...] Deze week kregen we bericht dat Kapelaan Warmerdam 18 Sept. is vrijgelaten¹ [.] we hebben tegenwoordig van half zeven tot half 6 geen elektrich 't zal binnen een week wel afgelopen zijn dan zitten we helemaal in 't donker, reuze gezellig maar je moet er van houden.

Zondag 8 Oct.

[...]To en ik hebben bij Kemenade de koffergramfoon gehaald, nadat we eerst een uur voor de brug gewacht hebben want de moffen waren er in bezig, we hebben weer volop van die loge's gekregen.²

In de nacht van 30 september op 1 oktober 1944 beschoten leden van de Puttense verzetsbeweging tussen Putten en Nijkerk een auto met daarin officieren van de Wehrmacht. Als vergelding werden 659 mannen afgevoerd naar Kamp Amersfoort. Van hen werden er 601 verder afgevoerd naar kampen in Duitsland en 58 mannen werden vrijgelaten. Na de oorlog kwamen er slechts 48 terug. Ook werden meer dan 100 huizen platgebrand.

¹ Kapelaan Warmerdam uit Assendelft werd in 1944 gearresteerd, i.v.m. hulp aan onderduikers.

² Vermoedelijk mensen die op zoek waren naar voedsel, en die i.v.m. met de spertijd onderdak nodig hadden.

“Dat vergeet ik nooit meer, zijn er honderden vliegtuigen voorbijgegaan, allemaal richting Arnhem” schrijft Corry. Hier een Sterling bommenwerper die containers met materieel dropt.
Bron: Vliegende Hollander editie september 2019.



Woensdag 11 Oct.

Piet is jarig [broer] ‘k heb hem vanavond pas gefeliciteerd want ik ben bij Mevr. Notenboom wezen naaien[.] ze heeft nog 3 weken in ‘t Paviljoen gelegen, ‘k ben op de fiets gegaan Op de Haastrechtse dijk hebben ze 4 auto’s beschoten[.] Bij tante Aal³ [] heb ik nog een zakje tarwebloem gebracht. Volgende week komt ze een nachtje[.] Pa heeft een varkentje gekocht om te slachten en heeft 3 bomen bij de werkplaats omgehakt

Zondag 15 Oct.

[...]In de koepel heb ik Irisis [een boek] gehaald ‘k weet niet of het mooi is ‘k ben nog niet begonnen ‘k lees op ‘t ogenblik Terra Promissa [het beloofde land] wat ik van Kap[elaan] De Bot gehad heb, ‘k lees er graag in[.] Vanmiddag in de Congregatie heeft de Kapelaan uit de bijbel voorgelezen uit het boek Job, ‘k heb het bij Tante Mien ook opgezocht en ben de hele middag in de bijbel blijven lezen ik vind ‘t heerlijk, zo helder en duidelijk als O.L.Heer daar alles uitlegt, en zo raak op onze fouten wijst.

Zondag 22 Oct.

[...]Ik blijf vanavond bij Jeane slapen, met de oorlogstoestand is het huilen hoor. De Engelse schieten geen draad op en de moffen plunderen alles leeg. In de grote steden heerst er als het ware een hongersnood.

Je ziet niet anders als mensen op krossen en karretjes voorbij rijden, ze verpatsen hun kleren en alles wat ze hebben voor eten, wij leven hier nog in ‘t land van beloften, Pa z’n varkentje is thuis gekomen ‘t is heerlijk Moe heeft ‘n gedeelte gewekt, en in de pekel gedaan.

Donderdag 26 Oct.

[...]Tante Pie heeft haar fiets weer in elkaar gezet, want ‘t is staatseigendom geworden en als je ‘m verstoppt en ze vinden hem wordt je op dezelfde plaats doodgeschoten.[...]

Zaterdag 28 Oct.

[...]De geallieerde trekken ineens geweldig op er zijn al verschillende steden gevallen en o.a. ‘s Hertoo-

Waddinxveen vormde een schakel in een door de Duitsers aangelegde verdedigingslinie tegen een mogelijke geallieerde aanval op de Nederlandse kust. Daar hoorde ook bij dat de bruggen over de Gouwe ter vernieling waren voorbereid. Dat de Duitsers een uur aan de Hefbrug bezig waren, kan hiermee te maken hebben. Zie ook Teun de Kruijf, Een Duitse verdedigingslinie bij Waddinxveen en Boskoop, *Het Dorp Waddinxveen*, jaargang 14, maart 2006

³ Jongere zus van Opa Piet Hogenelst, woonde in Gouda.

genbos en Tilburg je kan hier duidelijk het kanongebulder horen[.][...]

Zondag 29 Oct. Feest van Christus Koning

Vanmorgen ben ik te communie geweest[.] Terwijl de anderen naar de Hoogmis gingen heb ik met Nelly [zus], vlug 't werk gedaan en de eend gebraden we hadden er heerlijke soep van, ik heb nog 'n lekker klusje voor Moe bewaard[.] Ze waren allen reuze te spreken over 't eten 't was ook heerlijk[.] Vanmiddag zijn we naar het Lof geweest, Jeane is even mee geweest en ik heb ze weer 'n eind weggebracht, Morgen ben ik fijn thuis[.] Met de oorlog gaat 't geweldig, Breda is vandaag gevallen en ze rukken nog steeds op[.] We leven hier nog in 't land van belofte, er is nog steeds gas en electrisch 't valt erg mee, er is weer 'n schip met kolen aangekomen, Teun [v.d .Berg]⁴, is nog steeds aan 't putjes graven voor de weermacht[.] Ik ben 't boek van Antoon v d Velde aan 't lezen, erg mooi.

1 Nov. Woensdag Allerheiligen

[...]We hebben ons vanmorgen tranen gelachen, er is 'n moter van 'n hoge mof aan de prak gereden, er reed 'n gevorderde auto overheen gemakkelijk om te zien, na 't Allerzielenlof is Jeane met me mee gegaan, ze heeft bij ons gegeten[.] Truus en ik hebben ze weggebracht we werden op de brug gecontroleerd voor ons persoonsbewijs[.] Jeane en ik hebben ons naar gelachen, maar Truus stond met 'n gezicht of ze wilde zeggen is dat nou zo belachelijk[...]

Maandag 6 Nov.

Vandaag hebben de tommie's 't station van Gouda platgeschoten en gebombardeerd, vanmorgen



om 8 uur zijn ze al begonnen, er stonden 3 grote treinen die ze alle 3 in de vlammen zijn opgegaan, 'n cafe en tientallen huizen liggen tegen de grond[.] vanavond gingen de eerste vluchtelingen al voorbij. Je kan 't nog goed zien branden[.] Gouda heeft z'n portie voor vandaag wel te pakken. Pa is vanmiddag naar Zoeterwoude geweest 't scheelde maar 'n haar of pa z'n fiets was gevorderd, als 'n aardig smoesje 'm niet te binnen geschoten was,[...]

Woensdag 8 Nov.

Om ongeveer 12 uur hebben ze weer erg geschoten op de weg naar Rotterdam, er waren geen doden, maar wel een huis helemaal kapotgeschoten[.] Vanmiddag om 4 uur was er een biduur voor de vrede, de kerk was vol[.]

Het Theehuisje dat schuin voor de Victorkerk stond, door Corry de Koepel genoemd, waar zij haar boeken haalde. Afbeelding ingekleurd door Dick-Jan Thuis.

Enkele rooms-katholieke begrippen

Het feest van Christus, Koning van het Heelal kortweg Christus Koning is een hoogfeest binnen de rooms-katholieke kerk dat eind november gevierd wordt, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De daarop volgende zondag is het begin van de advent, het begin van het nieuwe kerkelijk jaar.

Allerheiligen is een christelijk feest ter nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren dat door de rooms-katholieken elke 1 november wordt gevierd.

Allerzielen is een gedenkdag uit de rooms-katholieke traditie. Het wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht. De nabestaanden plaatsen bloemen op het graf.

Het lof is de benaming voor een rooms-katholieke gebedsdienst met zang, waarbij het Allerheiligste (het Lichaam van Christus in de vorm van de hostie) aanbeden wordt. Tijdens het lof vindt geen eucharistie plaats en om die reden is het lof geen mis.

De Onbevleete Ontvangenis van Maria is een dogma van de Katholieke Kerk dat stelt dat Maria verwekt werd en ter wereld kwam zonder met de erfzonde te zijn bevuurd. Deze bijzondere status van Maria wordt met een hoogfeest gevierd op 8 december, negen maanden voor het feest van de geboorte van Maria op 8 september.

⁴ Teun was waarschijnlijk de vaste knecht van vader Hogenelst. Hij is kennelijk gedwongen mee te werken aan de inrichting van de in een apart kader besproken Duitse verdedigingslinie



Tegeltableau waarmee Rotterdam zijn dank uitte voor de steun die Waddinxveeners gaven aan de afgevoerde Rotterdammers.

Zaterdag 11 Nov.

't Is vandaag weer een van de dagen die je je hele leven niet meer vergeeft[.] om 11 uur zagen we een hele troep mensen over de brug gaan, eerst dachten we dat het evacuee's waren maar we hoorde al gauw dat het allemaal gevorderde mannen waren uit de omgeving van Rotterdam[.]⁵ Gisteravond zijn ze aangekomen, en hebben bij Dobbelman[n] geslapen, op een dun laagje stro en 'n betonnen vloer, en vanmorgen moesten ze gaan lopen naar Utrecht 't was tragis om te zien, direct werd er brood en appels uitgedeeld, alles loop mee geestelijken domine's en docters[.] Vanmiddag en vanavond zijn er nog duizenden aangekomen, er zijn al vele bekende bij, ze lopen vreeselijk grote blaren onder hun voeten, er zijn er bij die geen jas aan en geen schoenen aan hun voeten hebben Vannacht zijn er 20 de gouwe over gezwommen om onder te duiken[.] Die in 't donker aankomen vluchten allemaal in poortjes en sloppen[.] herhaaldelijk wordt er geschoten[.] 't Is zo'n vreselijke toestand, heel Waddinxveen is onder de indruk[.]

Zondag 12 Nov.

Vanmorgen om 8 uur zijn de eerste troepen vertrokken, er is geweldig veel brood gegeven en appels uitgestrooid, overal riepen ze Waddinxveen gaat



Hongerwinter (1945).
Bron Rudi Hornecker

nooit verloren, ze liepen vanmorgen in de stromende regen 't heeft geduurd tot kwart voor 10 toe[.] En nog steeds werden er kisten appels aangebracht. We vermoeden wel dat ze allemaal naar Duitsland moeten lopen. Vanmiddag hebben ze weer brood en pospapier⁶ opgehaald, voor morgen want er moeten er 35 duizend komen Vanavond hingen er lichtkogels in de lucht In Brabant zit geen mof meer[.]

Vrijdag 17 Nov.

We hebben loge's gekregen, toen ik vanavond thuiskwam zaten ze bij de kachel[.] Mijnheer Fred en zijn broer, ze kwamen fietsen van Utrecht en hadden hier vlakbij 'n leuke band, Pa wilde niet, dat ze doorgingen naar Den Haag, ze zullen morgen wel weer vertrekken.

Zondag 19 Nov.

Volgens de krant zullen we morgen zonder licht zitten. In de fabriek van Verheul zijn er weer duizenden aangekomen uit Hoek van Holland en 's-Gravenzande, In Rotterdam worden de Waddinxveeners nog geprezen om hun mildadigheid, Jeane moet met een toneelstukje meedoen[.]

Vrijdag 24 Nov.

Pa z'n fiets is gepikt 't was 'n formelen roofoverval vandaag op Waddinxveen[.] honderden fietsen zijn er gestolen ze kwamen alles nazoeken[.]

Zondag 26 Nov.

Vandaag is Pa Jarig, Opoe en Tante Pie zijn ook gekomen[.] Pa heeft een gasleiding aangelegd dus hebben we nog 1 uur licht 's avonds[.] Gisteren is Tante To⁷ bij ons geweest[.] na ruim 19 jaren. ze kwamen bij de boeren om aardappels vragen[.] a.s. Woensdag zal ze een hele dag komen[.] Vanmiddag is Gouda weer beproefd er zijn weer bom[m]en gevallen op 't station en 't St. Josef Paviljoen er zijn hierbij 16 Zusters en de Eerw. Rector omgekomen, Vanavon[d] brandde het station nog geweldig[.]

Woensdag 29 Nov.

Tante To is niet gekomen, vanwege de blaren op haar voeten, misschien is het maar goed ook, want 't is vandaag weer raak geweest, In de polder liggen er 4 huizen tegen de grond en 6 boerderijen doorzeefd van kogels[.] Juf. Schinkel is na lang zoeken onder 't pijn [puin] gevonden, verder zijn er

⁵ Hans Geel, *Het Dorp Waddinxveen in de oorlog*, uitgegeven door Burger boek en kantoor b.v. in 2015, blz. 62-64 en verder blz. 91-94.

⁶ Het is bekend dat de besproken mensen uit Rotterdam en omgeving briefjes verspreiden met het doel hun achtergebleven familie te informeren hoe het met hen ging. Of dit de achtergrond is van de opmerking over pos[t]papier, is niet bekend.

⁷ Tante To Hogenelst (1900-1966), zus van Han Hogenelst, was zuster in orde van de Franciscanessen. Zij is in het najaar van 1944 overgeplaatst van Oudenbosch naar Gouda.

buiten het vee geen slachtoffers gevallen[.]

Zondag 3 Dec.

[...]Mijnheer Pastoor heeft gevraagd in de kerk om keukengerei voor de slachtoffers van Woensdag[...] We zitten nu helemaal bij kaarsen en petroleum, gisteren is ook het gas afgesneden, alles moet nu in de kamer gebeuren op 't fornuis, maar we mogen niet klagen we hebben nog brand en eten, en hoeven nog niet als andere mensen naar de gaarkeuken[.]
[...]

5 Dec. Dinsdag Sint Nicolaasavond

We hebben met ons drieën pakjes klaargemaakt voor vanavond 't was erg leuk we hebben van alles bij elkaar gezocht 't viel niet mee want je kan bijna niets meer krijgen en 't is allemaal schreeuwend duur.
Pa is naar Zoeterwoude geweest en heeft voor Moe een pond boter meegebracht. 't Is een geweldige gift want we krijgen geen spetter boter meer. Op 't ogenblik hebben we een fiets in huis 't is 'n herrie maar je hebt licht en dat is veel waard⁸.

10 Dec. Zondag

Vanmiddag jaarvergadering van de Maria Congregatie ik ben 2 keer als candidaat gesteld, maar niet gekozen. Vrijdag 8 Dec⁹. hebben we een hele mooie Mis gezongen.
We hadden ook voor 't eerst weer licht in de kerk, 't was erg koud vandaag en we zitten weer bij een petroleum lampje[.] Pa heeft tinner van Oom Bep gehad 't brand wel maar walmt verschrikkelijk[.]

17 Dec. Zondag

't Regent bakstenen, echt weer om jarig te zijn, Ik ken me niet voorstellen dat ik al 20 ben, de tijd vliegt om, 't is 'n vreeslijke tijd alles loopt voor eten te bedelen[.] Vanmorgen [in de kerk] zijn er noodbrieven uit Den Haag voorgelezen, er heerst in de grote steden een grote hongersnood, de kinderen eten de koolbladen uit de vuilnisemmers en de vrouwen lopen om aardappelschillen om ze op te eten [...]

Zondag 31 Dec.

Vanmiddag is er oudejaarslof, en dan staat er weer een splinternieuw jaar voor de deur, wat zal dat ons weer brengen[.]
We hebben in dit jaar niet te klagen gehad, gelukkig nog eten en brand en we zijn allemaal nog gespaard gebleven, Maar voor honderden anderen is dit jaar 'n ongeluksjaar geweest, wie zal al de ellende beschrijven die er geleden is, vrouwen en kinderen alleen mannen weggevoerd, wie weet



waarheen en overal honger en kou, maar we moeten maar niet wanhopen. Ik heb in dit jaar veel geleerd en gehoord, soms zou je denken dat er geen goede mensen meer op de wereld zijn[.] We bidden allemaal om de vrede en de wereld wordt hoe langer hoe slechter, 't stelen en roven is niet van de lucht en wat er buiten dat nog gebeurt[.] Ik ben van plan 't nieuwe jaar met veel goede moed te beginnen, en er van te maken wat er van te maken is[.] <

Wordt vervolgd

Boven: Het station van Gouda gebombardeerd. Bron: beeldbank Streekarchief Midden-Holland, ingekleurd door Dick-Jan Thuis.

Onder: Het Sint Josefpaviljoen na het bombardement. Bron: beeldbank Streekarchief Midden-Holland, ingekleurd door Dick-Jan Thuis.

⁸ Met de fiets werd een dynamo aangedreven om te kunnen voorzien in elektriciteit

⁹ Zie kader met rooms-katholieke feestdagen

CAMMERAAT V.O.F.
BOUWTECHNIEK



nieuwbouw verbouw onderhoud kozijnen dakkapellen

Cammeraat Bouwtechniek T 0182 619 051
Dorpstraat 76A F 0182 611 065
2742 AK Waddinxveen info@cammeraatvof.nl



www.cammeraatvof.nl



**WIELAARD
FIETSEN**

Waddinxveen ~ Sinds 1937

Dorpstraat 24-28

2742 AJ Waddinxveen

tel. 0182-612009

www.wielgaardfietsen.nl

Waddinxveense verhalen

Hans Geel is bijna 40 jaar werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs van Waddinxveen. Hij heeft ook altijd verhalen verteld en geschreven. Vaak waren het geschiedenisverhalen, dus ook uit de kleine historie van ons dorp. Zulke vertellingen treft u aan in het boek



"Waddinxveense Verhalen"

€ 17,50

Burger boekhandel
thuiskantoor
altijd de juiste keuze



Dorpstraat 39 Waddinxveen 0182-612298 www.thuiskantoorburger.nl

Dorpstraat 48, Waddinxveen 0182 61 42 78

BLOEM+STIJL

Wim Rip



Aat Glasbeek.
Bron: familiearchief.

Aat Glasbeek

Telg uit een Waddinxveense ondernemersfamilie

Onder de titel *Glasbeek, een familie van Waddinxveense ondernemers* is in de vorige editie van dit blad stilgestaan bij Hendrik Glasbeek en zijn zonen Hendrik, Klaas en Pieter. De broers werkten eerst bij hun vader en gingen later hun eigen ondernemersweg. Deze bijdrage gaat over de kleinzoon van Pieter, Aat Glasbeek.



Zuidkade 16.
Ingekleurd door Dick-Jan Thuis

Ton Broer en Floor van Tol

De zoon van Pieter Glasbeek, Piet Glasbeek (1920-1994), trouwt in 1945 met Maartje Hoekveen (1919-2010). Het echtpaar trekt in bij moeder Glasbeek aan de Zuidkade 16. Daar worden Piet (1946), Aat (1948) en Tom (1950) geboren. Het gezin verhuist in 1953 naar de Meidoornstraat waar Onno (1955) en Marjoke (1958) ter wereld komen.

Na de lagere school bezocht Piet de hogere zeevaartschool, werd tweede stuurman en volgde na zijn periode als zeeman een opleiding tot boekhouder. Hij werd uiteindelijk hoofd boekhouding bij busonderneming *WestNederland*, later *Connexion*. In 2022 is hij overleden.

Tom volgde na de lagere school de ulo en pabo en studeerde af als historicus. Hij werd een zeer gewaardeerd docent geschiedenis aan het Coenecoop College. Daarnaast was hij jarenlang voorzitter van voetbalvereniging *Be Fair*. Kort na zijn pensionering in 2017 is hij overleden.

Onno volgde ook de ulo en pabo. Hij werd leraar op de basisschool *De Regenboog* te Leiderdorp en was - net als zijn broer - lang actief bij *Be Fair* voetbal als lid van het jeugdbestuur. Onno overleed toen hij zestig jaar was.

Marjoke (ze wordt Koos genoemd) volgde na de ulo de kunstacademie, richting *textiele werkvormen* en is altijd in Amsterdam blijven wonen. Ze werd kleedster voor theaters en is betrokken bij de kostuumafdeling van de *Technische Organisatie Muziektheater* en bij het *Nationale Ballet*.

Vroege jeugd

Arend (Aat) Glasbeek - vernoemd naar opa Hoekveen - is aan de Zuidkade 16 geboren in het huis waar zijn overgrootvader als koperslager en loodgieter begon.

Aat kan zich de Zuidkade nog goed herinneren. Voor het Stationskoffiehuis was een aanlegsteiger voor de passagiersboten die tussen Gouda en

Kleuterschool Prinses Marijke langs de Petteplas



Leiden voeren. Daarop zat Thijs Degenhardt vaak te vissen. Zijn korte lontje vormde een dankbare uitdaging voor menig pestkop. Als iemand onverwacht vlakbij hem riep: "Thijs, een kikker op je dobber", barstte hij in woede uit, gooide zijn hengel neer en zat de pestkop, meestal zonder succes, achterna. Ook Aat heeft zich als klein jochie eens laten verleiden Thijs de Kikker te stangen. Het gevolg heeft kennelijk grote indruk op hem gemaakt want hij is dat na zeventig jaar nog niet vergeten. Het gezin verhuist in 1953 naar de Meidoornlaan. Het huis aan de Zuidkade werd verkocht waarna kapper Van Es er zijn dameskapsalon vestigt. Later werd de voormalige werkplaats achter het huis verbouwd en begon Krijn Bijl er zijn herenkapsalon. Ook in de Meidoornstraat, in de Sniep, heeft Aat amper vijf jaar gewoond. Hij ging naar de kleuterschool aan de Esdoornlaan bij de Petteplas. Op die plas kon je in de winter fijn schaatsen. Wel moest Aat een paar schaatsen delen met broer Piet. Gelukkig voor Aat viel Piet een keer lelijk in de schaats van een ander, waardoor hij enige tijd was uitgeschakeld en Aat de schaatsen niet meer hoefde te delen.

Op de plek waar nu de winkelgalerij is, was vroeger een klein open veldje waar de jeugd heerlijk kon voetballen. Neef Dop Glasbeek had een stel voetbalschoenen te leen zodat Aat trots en opgetogen naar het speelveld kon gaan om te voetballen. Maar een grote knul eiste dat Aat eerst een schoen aan hem leende. Zo kon het gebeuren dat beide jongens voetballen met aan één voet een voetbalschoen en aan de andere voet een gewone schoen. Het gezin verhuisde in 1958 naar de Amalia van Solmsstraat en in 1963 naar de Noordkade in een woning die grensde aan de zaak die er toen gevestigd was. Later ging Onno daar wonen.

Bij Glasbeek thuis

Vader Piet was een druk baasje. Zijn onderneming liet weinig ruimte voor vrije tijd. Toch bekleedde hij

vele jaren het ambt van ouderling van de Gereformeerde Kerk en was hij ook overtuigd lid van de *Antirevolutionaire Partij* (ARP, later opgegaan in het CDA). Hij werd zelfs gevraagd gemeenteraadslid te worden, maar dat wilde hij niet.

Moeder Maartje zorgde dat er thuis een ordentelijke en warme sfeer heerste. De kinderen Glasbeek kregen een christelijke opvoeding. Niet al te fanatiek maar wel principieel. Ze gingen dus naar een christelijke school. Zo bezocht Aat de christelijke school die toen aan de Kerkweg, naast de Gereformeerde kerk (later Kruiskerk genoemd) stond.

De broers en zus kregen veel vrijheid, maar gelummel was er niet bij. 'Je doet je best op school en thuis steek je de handen uit de mouwen. Punt uit', was het devies. Ze lazen veel en een televisie kwam pas in 1966 in huis, toen Beatrix en Claus in het huwelijk traden.

Het kerstfeest werd ingetogen gevierd maar sinterklaas was een beleving. Moeder Maartje was al wekenlang bezig voor alle kinderen cadeautjes te regelen en er werden surprises gemaakt die vergezeld werden van lange gedichten.

De jaarwisseling werd gevierd met zelfgebakken oliebollen en uiteraard ook met vuurwerk. Aat vertelt eens een glazen weckpot met allerlei vuurwerk op straat te hebben gezet en daarvan één lont te hebben aangestoken. De pot knalde in duizend brokstukken uiteen. Wonder boven wonder waren er geen verwondingen.

Opleiding en vorming

De christelijke school aan de Kerkweg had zes klassen lagere school en drie muloklassen. Aan de mulo denkt Aat met gemengde gevoelens terug. Hij wilde naar de lagere technische school in Gouda maar moest van zijn vader eerst naar de mulo. "Daarna zien we wel weer", zei vader Piet. Zeker na de brand in het bedrijf van zijn vader (1961) nam Aat zich voor na de mulo een vak te leren. Hij was vast van plan het bedrijf op termijn



Schaatsplezier op de Petteplas
gezien vanaf de spoorlijn

voort te zetten en volgde diverse opleidingen voor automonteur, de BOVAG Patroonsopleiding en diverse administratieve opleidingen. Intussen voetbalde hij bij Be Fair. Later kwamen tennis (ook bij Be Fair) en skivakanties binnen bereik. Maar er was meer vrije tijd in te vullen, bijvoorbeeld met uitgaan. Hij maakte deel uit van een hechte vriendclub die onder meer naar Gouda ging, naar *Het Vat van Duizend Kan*, naar *Duinste*, de bioscoop of naar Warmond (de *Eendenkooi*). Ze gingen ook dansen in Noordwijk. Na afronding van zijn opleidingen kreeg hij zijn eerste baan bij een bevriend schadebedrijf in Wassenaar. Maar al snel viel de oproep voor de dienstplicht op de mat. Hij werd eerst ingedeeld bij de Technische Dienst (TD) maar later overgeplaatst naar de Aan- en Afvoertroepen (AAT) die hij alleen al door de naam beter bij hem vond passen. Hij bracht het tot sergeant en zijn meerdere zag voor hem wel een toekomst weggelegd bij defensie. Maar daar dacht Aat anders over. Zijn vader werd ziek en met hulp van burgemeester Van der Hooft kon hij de dienst verlaten en zich volledig gaan richten op het bedrijf.

Het bedrijf

We gaan even terug naar 1945 als vader Piet terugkeert naar Waddinxveen en een autoschadebedrijf begint in een pand op het industrieterrein de Cornic. Dat ligt aan de Henegouwerweg, waar nu het benzinstation is. De naam *Cornic* is afgeleid van Cor Haspels en Nick Krabbendam die daar de *N.V. Betonfabriek "Cornic"* hadden gevestigd. Net na de oorlog - er was nog een gebrek aan vervoermiddelen - wist Piet een aantal overtollige legertrucks op de kop te tikken. Hij plaatste daarop een plaatijzeren dak. Die wagens, met veel vermogen en met zes wielen aangedreven, waren erg geliefd. Waddinxveen was toen nog een kleine gemeenschap (ca. achtduizend inwoners) waarin Glasbeek

al snel bekend werd als betrouwbaar. Veel lokale bedrijven werden trouwe klant voor schadeherstel en het overspuiten in een bedrijfskleur met verbetering. Zakelijk ging het goed. Waddinxveen dijde uit en er kwamen steeds meer auto's op de weg. Die waren toen nog uitgerust met trommelremmen waardoor bij nat weer of sneeuw de remmen sneller blokkeerden en zo ongelukken veroorzaakten. Winterweer betekende voor Glasbeek dus topdrukke.

Naast de plaatwerkerij en spuiterij had Piet een klein kantoorje van waaruit je net de Hefbrug kon zien. In die tijd speelt de volgende anekdote. Autosloper Bras, die wel van een grap hield, was toen ook op de *Cornic* gevestigd. Op een dag kwam Bras bij Piet op kantoor om even te telefoneren. Hij belde met de brugwachter van de Hefbrug als 'schout-bij-nacht Verwaaien van de Koninklijke

De Cornic



ANGELO'S COMPUTERSHOP

www.angelocomputers.nl – Telefoon: 0182 616207

Abonnementen

Bij alle abonnementen horen diverse kortingen die het abonnement voordelig maken.

Bij Angelo's Computershop is het mogelijk om een abonnement af te sluiten voor bijvoorbeeld vakantie. Help op afstand maar ook voor complex onderhoud van al uw computers.

Upgrade's

Is uw pc of laptop langzaam? Er zijn vaak diverse mogelijkheden om uw computer te "upgraden".

Oefeningen, videokaart of SSD zijn opties die te overwegen zijn. Per situatie bekijken we de mogelijkheden die het beste bij uw computer passen zodat de computer na de upgrade veel sneller is.

Telefoon Reparaties

Wij maken jouw telefoon eventueel terwijl je wacht. Neem van tevoren contact met ons op als u dit wenst.

Smartphone kapot? Dat is niet fijn! Bij Angelo's Computershop ben je een hot jobbe achter voor telefoon reparaties.



Computer reparatie

Wij repareren uw computer veiligheids. Wij beschikken over diverse middelen om uw computer te onderzoeken, hardware repareren wij snel, goed en goedkoop.



Help op afstand

Voor kleine problemen kunnen wij u vaak op afstand helpen tegen een klein tarief. Dat ons voor meer informatie of als u hulp nodig heeft.



Leesten laatste

Is uw laptop traag, gaat deze niet meer aan of is uw bestuursysteem defect? Wij repareren laptop alles aan laptops en kunnen u helpen altijd helpen.



Virus verwijdering

Virusen zijn erg vervelend en kunnen soms ernstige schade aanrichten, wij kunnen alle virusen verwijderen.

BEZOEK ONZE SHOWROOM VAN 1000M²



HOUT EXCLUSIEF

WADDINXVEEN HOUTEXCLUSIEF.NL
MAARTEN SCHOUTENSTRAAT 2 0182-303490
GEOPEND MA T/M VR 8.15 - 17.00 UUR

VOOR AL UW HOUTSPECIALS

SCHADE? WIJ MAKEN HET GOED

Kies Glasbeek voor:

- ✓ Vakmanschap
- ✓ Maxi-service
- ✓ Prijs is prijs
- ✓ Verzekeringsafhandeling
- ✓ Vervangende auto
- ✓ Halen / brengen
- ✓ Afslepen
- ✓ 4 Jaar garantie



ABS Glasbeek
autoherstel Waddinxveen

Noordkade 24
2741 EV Waddinxveen
T 0182 - 61 25 88
E info@absglasbeek.nl



Visser & zn.
—Aank—Behang—Gordijnen—Glas—Jief—



Dorpstraat 80

2742 AK Waddinxveen

Tel. 0182-617596

www.visserenzn.nl

www.facebook.com/visserenzn

Marine' en vertelde dat hij er met een kruiser aan kwam. Hoe hoog die brug wel kon? "Nou," zei de brugwachter, "we kunnen maximaal 30 meter". "Potverdikke," zei Verwaaien, "de boot is 34 meter hoog, dat is een te groot risico. Zou je de brug even naar maximale hoogte willen brengen?" "Ja, hoor, dat doe ik wel even", antwoordde de brugwachter gedwee. Bij de bovenste stand informeerde Verwaaien per telefoon: "Hoeveel ruimte is er vanaf wegdek tot het water?" De brugwachter mat met een peillint: "Momenteel 4,50 meter". "Nou," was de reactie van Verwaaien, met die dertig meter

Karreman hebben toen het toneel verwijderd, de vloer geprepareerd en een oprit gemaakt. Zo kon daar de plaatwerkerij tijdelijk worden voortgezet. De spuiterij op de **Cornic** bleef gespaard. Er moest dus nieuwbouw komen. Neef Henk zat met zijn bedrijf *Glasbeek Finish* al aan de Noordkade. Daarnaast stond een rij oude huisjes langs de sloot met de naam *De Lange Werf*¹. Dat leek Piet wel een goede plek voor zijn schadebedrijf, iets waar neef Henk geen bezwaar tegen had. De betonfabriek van Roggeveen op de **Cornic** had belangstelling voor de oude locatie van Glasbeek



*De Brand in de plaatwerkerij.
Bron: familiearchief*

erbij kan het dus net. Laat maar zakken en hou je klaar, we komen er aan." Einde gesprek, de brugwachter in grote spanning achterlatend.

Brand

In de avond van 30 november 1961 ging in huize Glasbeek de telefoon: "De zaak staat in brand!". Grote paniek, iedereen spoedde zich naar de Henegouwerweg. Ondanks alle inspanningen veranderde de plaatwerkerij binnen enkele uren in een hoop as en verwrongen ijzer. Aat - toen dertien jaar - zag met verbijstering het verdriet en de ontredding van zijn vader. "Ik ga die zaak voortzetten, wat er ook gebeurt", nam hij zich voor. Toen de brand geblust was, gingen Piet en zijn neef Henk samen met burgemeester Van der Hooff naar hotel *de Unie* om daar met een drankje bij te komen van de schrik. De burgemeester wist de gedupeerde een hart onder de riem te steken door het leegstaande pand het **Centrum**, naast het sluisje, ter beschikking te stellen. De gebroeders

en zou mogelijk voor een schappelijke prijs de nieuwbouw aan de Noordkade kunnen regelen.

Noordkade

De grond werd gekocht, de huisjes werden gesloopt en de nodige vergunningen verkregen. Zo kon op 7 juni 1962 de eerste paal worden geslagen en werden begin 1963 de plaatwerkerij en de spuiterij in het nieuwe pand gevestigd. In 1969 breidde het bedrijf verder uit met 400 m² en twee modern ingerichte spuitcabines die aan alle eisen voldeden.

In 1973 wordt de onderneming een B.V en Aat mededirecteur, met vader Piet. Als de naast het bedrijf gelegen grond van hovenier Gerts te koop komt, realiseert Aat zich dat zoiets maar één keer gebeurt. Hij slaat toe en verwezenlijkt daar een uitbreiding voor autoschadeherstel en een aparte werkplaats voor de afhandeling van vrachtwagens. Die worden daar overgespoten en van logo en/of belettering voorzien. De leiding van deze afdeling

¹ Op de grond waar *Glasbeek Finish* staat, stond ooit een blokje huizen dat *Het Fort* werd genoemd. Daarnaast, dus waar *Glasbeek Schade* werd gevestigd, stond ook een blokje huizen: *De Lange Werf*.

is nu in handen van F. Muller.

Aat heeft zelf geen zoon die hem kan opvolgen maar Michel, de zoon van broer Piet, maakt inmiddels deel uit van de bedrijfsleiding. Bij Glasbeek Schadeherstel heerst vanouds een familieachtige sfeer met korte lijnen en prettig overleg. Die saamhorigheid blijkt uit het feit dat er veel medewerkers hun 25-jarig jubileum hebben gevierd zoals Wil van Loon, Cor Kersbergen en Cor van Rhijn. Ook nu nog zijn er meerdere medewerkers al lange tijd aan het bedrijf zijn verbonden.

Wil van Loon was een kundig vakman die op vele bedrijfswagens de belettering schilderde. Dat waren soms hele kunstwerkjes die met een fijne penseel werden aangebracht. Ook hierover een anekdote. Op de Cornic kwamen regelmatig twee opkopers met een klein bestelwagentje waarmee ze Gouda en omstreken afstroopten voor de inzameling van lommen en metalen. Op de zijkant van de bestelwagen stond tekst over hun activiteiten met o.a. de woorden 'geregeld en ongeregeld'. Op zekere dag had Wil van Loon er met waterverf aan toegevoegd: 'bezopen'. Daarmee reed het tweetal de hele dag door, niet begrijpend waarom iedereen hen zo lacherig nakeek. Of ze nog door de hermandad werden gecontroleerd vertelt het verhaal niet. Geloof maar dat de aanbidders lol hebben gehad. Bij Glasbeek werd dus niet alleen hard gewerkt, maar was er ook ruimte voor plezier. Tegenover het nieuwe bedrijf aan de Noordkade stond de oude timmermanswerkplaats van de gebroeders Karreman. Vader Piet en moeder Maartje konden in 1979 een stuk grond kopen en er in 1982 een nieuwe woning bouwen. Zo kon vader Piet vanaf de eettafel zijn bedrijf in de gaten houden.

*Het huidige bedrijf Glasbeek Schadeherstel met neef Michiel als mededirecteur, Aat Glasbeek zelf en zijn dochter Astrid.
Bron: Familiearchief*

Aat Glasbeek privé

Aat trouwt op 16 juni 1971 met Adriana van der Sluis, dochter van Adrianus van der Sluis en Anna



Piet en Niek Glasbeek. Bron: familiearchief

van Drunen. De ouders van Adrie exploiteren een kruidenierswinkel, eerst aan de Dorpstraat als *Kroonkruidenier*, later als *ViVo-*, en weer later als *Superkruidenier*. Van der Sluis had al vroeg een bezorgdienst met de auto, maar toen de winkel verhuisde naar de Groensvoorde, is die service beëindigd.

Aat moest nog formeel om de hand van Adriana vragen maar hij hoefde niet op zijn knieën. Er kwam een officiële verloving, vervolgens kon Adrie beginnen aan de uitzet. Voor dat doel was een verlovingsreceptie een belangrijk hulpmiddel. Alle vrienden en familieleden die kwamen opdagen brachten een cadeautje mee. Aan het einde van de dag bleek de oogst vaak uit meerdere gebakstellen en peper- en zoutvaatjes te bestaan.

Het burgerlijk huwelijk wordt op het gemeentehuis voltrokken, de kerkelijke inzegening vindt plaats in de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde. Met een diner in *Restaurant Royal Inn* aan het Koningin Wilhelminaplein werd de feestelijke dag afgesloten. Aat droeg die dag een grijs jacquet, dat kon hij huren bij Nic Mulder.

Het paar vestigde zich aan de Beatrixlaan 13 en verhuisde na zeven jaar naar Weidezoo 39. Tegenwoordig wonen Aat en Adrie aan de Brugweg 125a. Ze kregen drie dochters: Astrid (1975), Linda (1979) en Ingrid (1985). Astrid werkt in haar vaders bedrijf en verzorgt daar de receptie.

Slot

Glasbeek Autoschade is niet alleen economisch van belang voor de Waddinxveense samenleving maar vervult ook een maatschappelijke rol, onder meer als sponsor van culturele en sportverenigingen.

Aat zelf werd op latere leeftijd lid van de Industriële Club Waddinxveen en sinds 1994 ook van de Rotary Waddinxveen. <



Koren komen en koren gaan, de wens samen te zingen zal blijven bestaan. Dát is het beeld dat iemand kan overhouden als hij in de geschiedenis van de Waddinxveense koren duikt. Een van die koren is het *christelijk mannenkoor De Brug*.

Het christelijk mannenkoor De Brug



Het Christelijk mannenkoor De Brug. V.l.n.r., eerste rij zittend Cor v.d. Bosch, Nico de Rooij, Ton Scheepers (toenmalige dirigent), burgemeester C. van der Hooft, notaris In 't Hol, Jan Valk jr., Nico Bakker, Rinus Lindthout; tweede rij staand Adriaan Oudshoorn, Jan Valk (sr.), Wim Groeneveld, onbekend, Piet van Helden, onbekend, Van der Gronde, onbekend, Noorland, Cees de Rooij; derde rij staand Jaap van Leeuwen, Pieter den Hertog, Herman van Arnhem, Arie Olie, Ben Bakker, Jan Muijt, Jan van Vuuren, Jaap van der Knijff, onbekend; vierde rij staand Ted Valk, Kees Valk, onbekend, Henk Lammens, Jan van Beest, Hans van der Loo, onbekend, Andries Oosterbrugge, Bas van der Ven, Johan Smith.

Pieter den Hertog

Waddinxveen kende verschillende mannenkoren. Zo bestond sinds 1920 het mannenkoor *Onvermoeid vooruit* dat in 1961 samenging met het vrouwenkoor met dezelfde naam tot een gemengd koor. En in 1945 werd bij de carrosseriefabriek van Verheul een mannenkoor opgericht. Een foto van het mannenkoor *De Brug* die ik in mijn bezit heb, was de aanleiding om een herinnerings-stukje te schrijven over dit mannenkoor. Ik ben er zelf enkele jaren lid van geweest.

Maar het was minder eenvoudig dan ik me had voorgesteld. Ik kon me niet zoveel details meer uit de beginperiode herinneren, zoals de uitgevoerde concerten, wie de eerste dirigent was en wie daarna voor het koor stonden om ons wegwijs te maken in de muziek voor mannenkoor-zang. Dus heb ik oud-leden van het koor benaderd en met hen herinneringen opgehaald. Dat waren leuke ontmoetingen, die informatie opleverden over de dirigenten die voor het koor hebben gestaan.

De toen nog School met de Bijbel aan de Oranjelaan.



Het begin

De initiatiefnemers waren, voor zover ik heb kunnen nagaan, N.C. (Nico) de Rooij en J. (Jan) Valk. Nico is van hervormden huize, Jan was gereformeerd. Men dacht toen dus al in de geest van *Samen op weg*.¹ Later zou blijken dat vooral in Waddinxveen kerkelijk meningsverschillen tussen hervormden en gereformeerden niet zo gemakkelijk waren te beslechten.

Ik kon aanvankelijk het oprichtingsjaar niet meer achterhalen, maar een bericht in het *Weekblad voor Waddinxveen* bracht uitkomst. In de editie van 16 januari 1969 wordt melding gemaakt van een jaarvergadering waarin aandacht wordt besteed aan de moeilijkheden die het koor in het tweede levensjaar moest overwinnen. 1967 zal dus wel het jaar van oprichting zijn. Het koor bestond aanvankelijk uit familieleden en kennissen van beide oprichters.

Ik herinner mij vaag dat ik in 1967 lid moet zijn geworden, dus vlak na de oprichting.

In 1970 wilde men ook een knapenkoor oprichten² maar onduidelijk is wat daarvan is terechtgekomen. Het *Christelijk Mannenkoor De Brug* hield omstreeks 1975 op te bestaan.

De dirigenten

Het koor heeft meerdere dirigenten gehad met ieder zijn eigen kwaliteiten. Welke dirigent wan-

neer de muzikale leiding had, is niet meer precies na te gaan. In het eerder aangehaalde bericht uit het *Weekblad voor Waddinxveen* valt te lezen dat dirigent S. van de Griend is overleden en dat T. Scheepers uit Benthuizen door omstandigheden zijn functie als dirigent niet langer kan vervullen. In de editie van 13 maart wordt B. de Leeuw uit Voorburg als nieuwe dirigent genoemd.

Dirk van der Bosch, boomkweker uit Boskoop had veel kennis van muziek en was een uitstekende dirigent. Hij leidde ook het mannenkoor *Die Rhijnse Sanghers* uit Bodegraven. Het bekende mannenkoorstuk *Een Vaste Rots van mijn behoud* werd als eerste ingestudeerd. Dat gebeurde in de *Prins Willem Alexanderschool* aan de Oranjelaan.

S. van der Griend uit Den Haag, de man over wie in 1969 werd geschreven dat hij onlangs was overleden, had vooral veel interesse in Russische mannenkoormuziek, mogelijk doordat hij bekend was met het Russisch. Wij studeerden onder zijn leiding onder meer *Ei oechnjem*, het lied van de Wolgaslepers, en het *Soldatenlied* in. Een bijzonderheid van de Russische koormuziek of eigenlijk de Russische koorzangtechniek is dat in Rusland zangers en zangeressen op een bepaalde manier werden geselecteerd. Men hoopte dat als diepe bassen zouden trouwen met alten en hoge tenoren met sopranen, de kinderen uit die huwelijken 'automatisch' of een heel lage, of een heel hoge stem

¹ Tijdens Pinksteren 1961 wendden achttien predikanten uit de hervormde en gereformeerde kerken zich tot hun leden met een oproep om tot eenheid te komen. De groep bestond uit negen hervormde en negen gereformeerde predikanten. Zij zouden bekend komen te staan als de Groep van Achttien. Hun initiatief zette een beweging in gang die ca. 30 jaar later *Samen op Weg* werd genoemd en die uiteindelijk leidde tot de vereniging onder de naam *Protestantse Kerken in Nederland (PKN)*.

² *Weekblad voor Waddinxveen* 26 februari 1970.



C. Neven (1947-2009)
bij de presentatie van zijn
boek *Dat dorp van toen,
het is voorbij*, 8 januari
1991.

zouden hebben

Ton Scheepers uit Benthuizen, de man die volgens het *Weekblad voor Waddinxveen* van 16 januari 1969 zijn functie niet langer kon vervullen, was een musicus van groot formaat. De rooms-katholieke Scheepers componeerde, kon schitterend piano spelen en dirigeerde vakkundig. Met grote inzet en toewijding leidde hij ons (protestantse) koor. Hij heeft helaas maar een aantal maanden voor het koor gestaan. De oorzaak hiervan leest u verderop in deze bijdrage.

De bij het *Historisch Genootschap Waddinxveen* bekende Cees Neven uit Waddinxveen heeft nog als invaller opgetreden.

Adriaan Verhoef kwam uit Zevenhuizen. Hij had conservatorium gedaan en was een echte Bach-kenner. In Zevenhuizen werd hij zelfs *Bach* genoemd. In zijn tijd begon het ledental af te brokkelen. Het gevolg was dat het koor omstreeks 1975 ter ziele ging.

Belangrijke gebeurtenissen

Om het koor te promoten heeft het bestuur het mannenkoor *Crescendo* uit Urk onder leiding van Meindert Kramer en met medewerking van Teun Schenk, solotenor, uitgenodigd voor een concert in de Brugkerk. De kerk was afgeladen en het concert leverde inderdaad nieuwe leden op. Maar het bleef in het begin moeilijk om nieuwe leden te werven. Er bestond in de regio toen voldoende concurrentie. Zo was er in Waddinxveen een heel bekend en groot gemengd koor, *Vox Jubilans* dat ruim voorzien was van goede mannenstemmen.

En in de omliggende dorpen waren ook al mannenkoren, zoals in Boskoop *De Gouwezangers* en de al eerder genoemde Bodegraafse *Die Rhiijnse*

sanghers. Toch hadden we op een gegeven moment wel veertig leden.

Kort na de oprichting kreeg het koor al een uitnodiging om in het Kurhaus in Scheveningen te komen zingen. Dat konden enkele oud-koorleden zich nog wel herinneren maar hoe we aan de uitnodiging gekomen zijn, was voor hen onduidelijk.

In de loop van de jaren zagen we zelfs kans het internationaal bekende *Russische Don Kozakkenkoor* onder leiding van Serge Jaroff, te laten optreden in Waddinxveen. Dat concert werd gehouden in de eerste helft van de jaren zeventig in de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde. Het was een belevenis om nooit te vergeten. Het koor bestond uit maar vijftien of zestien mannen, die alleen a capella zongen maar een geluid voortbrachten waarvoor een mannenkoor uit Nederland wel driehonderd man nodig zou hebben. Het was ongelooflijk. En dan het stembereik dat ze stuk voor stuk hadden, voor onze begrippen onnatuurlijk hoog en laag. Dirigent Serge Jaroff was een kleine man. Hij sprong na elk lied van de bok, liep naar het koor dat in drie rijen stond opgesteld en wandelde langzaam tussen de rijen zangers door om zo zachtjes voor elke zanger de begintoon aan te geven voor het volgende lied. Daarna rende hij terug en sprong weer op de bok om na de eerste toon het koor te dirigeren bij het betreffende stuk. Hij deed dat op onnavolgbare wijze. Voor het publiek leek hij haast niet te bewegen, maar met zijn ogen, mimiek en de bewegingen van zijn vingers wist hij de koorleden duidelijk aan te geven wat er moest gebeuren. Alles ging uit het hoofd.

Op een ander moment kreeg het bestuur een uitnodiging vanuit de *Gereformeerde Gemeente* in Gouda om in hun kerkgebouw aan de Ronsseweg



De Gouwestem
in de Ontmoetingskerk.

een muzikale bijdrage te leveren op een avond van de *Stichting In de Rechte Straat*³. Het doel was de stichting meer bekendheid te geven en donateurs te werven. Het was in de periode dat de rooms-katholieke Ton Scheepers uit Benthuizen nog maar een aantal maanden voor het koor stond en dus het koor die avond in Gouda leidde. De spreker, ds. J. Hegger, voer nogal fel uit tegen de rooms-katholieke leer. Wat er die avond allemaal gezegd is, ging aan ons voorbij maar voor onze dirigent was het de aanleiding om zijn functie neer te leggen. Dat was een groot verlies.

Koren komen en gaan

Na het vertrek van Scheepers verlieten steeds meer zangers het koor, inbegrepen de oprichters. In de laatste periode van het koor werd de heer Adriaan Verhoef uit Zevenhuizen aangetrokken als dirigent. Met al zijn deskundigheid slaagde ook hij er niet in het tij te keren. Het gevolg was dat in 1975 het besluit genomen moest worden het *Christelijk Mannenkoor De Brug* op te heffen.

Enkele oud-leden, waaronder ikzelf, wilden wel blijven zingen en sloten zich daarom aan bij *Die Rhijnse Sanghers* in Bodegraven, onder leiding van Dirk van den Bosch. Daar hebben we een aantal jaren meegezongen. Op 30 april 1981, toen nog de Koninginnedag in Nederland, ontmoette ik Nico

Vavier op het schoolplein van de *Eben Haëzer*-school, de school van onze kinderen. Ik schoot hem aan en vertelde over mijn ervaringen met het mannenkoor in Bodegraven en vroeg hem of hij geen zin had met ons mee te gaan. Ik wist namelijk dat hij vroeger ook (ik meen in Leiden) lid van een mannenkoor was geweest. Hij had zeker belangstelling maar wilde niet naar Bodegraven gaan. Hij wilde liever in Waddinxveen een mannenkoor oprichten. Gezien mijn ervaring met De Brug was ik niet meteen enthousiast.

Toch is het gevolg van dat korte gesprekje geweest dat door een aantal geïnteresseerden samen met Nico en mij een promotie-avond werd belegd in Waddinxveen voor de oprichting van een mannenkoor. Besloten werd de oprichting pas definitief door te laten gaan als er minimaal 50 aspirant-leden waren. Het werden er 43 maar we vonden dat we die niet mochten teleurstellen.

Dat leidde in september 1981 tot de oprichting van het huidige mannenkoor *De Gouwestem*⁴. De eerste dirigent was de eerder genoemde Adriaan Verhoef uit Zevenhuizen. Onder zijn leiding groeide het koor uit tot rond de 80 leden. Helaas werd de heer Verhoef na ongeveer 10 jaar door een dodelijke ziekte getroffen. Martin Mans nam zijn plaats in. Onder zijn bezielende leiding is het koor sterk gegroeid, tot over de tweehonderd leden. <

De Ontmoetingskerk aan
de Groensvoorde in 1968.
Bron: Alie Stok-Britting.



³ *Stichting In de Rechte Straat (IRS)* is een Nederlandse protestantse organisatie die gericht is op evangelisatie onder rooms-katholieken, steun aan ex-katholieken en voorlichting aan protestanten over de rooms-katholieke kerk en haar leer. De stichting is op 5 juli 1960 opgericht door de Nederlandse predikant H.J. (Herman) Hegger (1916-2012) en de Belgische predikant J. Gravendeel. In 1948 was Hegger uit de Rooms-Katholieke Kerk getreden.

⁴ Zie <https://www.degouwestem.nl/>

Verenigingsnieuws

Tentoonstelling Theo den Boon in De Kroon

Het Historisch Genootschap heeft een nieuwe tentoonstelling ingericht van werk van de bekende Waddinxveense kunstenaar Theo den Boon. Op de eerste etage van De Kroon is in de drie vitrines tegenover de balie van de bibliotheek een grote veelzijdigheid van zijn werk te zien. Er zijn dromerige tekeningen en etsen van het oude Waddinxveen, zoals de Dorpstraat, de Jan Dorrekenskade en het gebied rond de Hefbrug. Maar er zijn ook grotere en kleinere doeken in de stralende en pittige kleuren geel, oranje en rood, afgewisseld met blauw. Die doeken maakte hij zonder vast omlijnd plan in zijn eigen kenmerkende abstract expressionistische stijl. Ertussen ligt een aantal penselen en paletmessen dat hij hiervoor gebruikte. Ook worden er twee geglazuurde bordes getoond die hij voor restaurant Bibelot ontwierp. Verder zijn er boeken met zijn schilderijen en een van de dichtbundels van Theo's hand, n.l. *Achtertuint*.

Theo werd in 1941 geboren in Gouda, genoot zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam en bezocht vervolgens de Vrije Academie in Den Haag. Vanaf 1962 werkte hij in Waddinxveen. Theo was erg productief en exposeerde vanaf 1968 veel in binnen- en buitenland, won de Kunstprijs van de stad Gouda en de *Geert Bouwmeester Kunstprijs*¹. In 1970 opende hij samen met zijn vrouw Henny de eerste galerie in Waddinxveen: *Galerie 58* in de Dorpstraat. In 2018 is hij op 77-jarige leeftijd overleden. De tentoonstelling is de hele zomer te zien tijdens de openingsuren van De Kroon aan het Gouweplein te Waddinxveen. U kunt een impressie van de tentoonstelling vinden op <https://hgwaddinxveen.nl/>

¹ *Geert Bouwmeester was directeur van de Goudse Verzekeringsmaatschappij en stelde een jaarlijkse kunstprijs in met zijn naam van f 2.500,-. Die prijs beoogde de creativiteit te bevorderen van de leden van het Goudse kunstcentrum Burgvliet.*

Aanwinsten

- R. Poot** Rugtas Waddinxveen Wandelt 2021 met routebeschrijving Ontdek Waddinxveen, medaille 24e jaar en waterzak.
- D.J. Thuis** Oorkonde Nominatie Cultuurprijs 2020; foto doortocht Beijerincklaan Tour de France 2015; Filmcamera Pallas/REOF/de Rooy.
- H. Hulscher (Cuyk)** Boek van H. Voorn Papiermolens uit 1973
- Fam. Haspels (Son)** Club van Baarddragers 1933.
- E. Hardendood** Cd-rom me persfoto's 1983-2001.
- Erven W. de Boer** Munt geboorte prinses Catharina Amalia 2003; Munt Stuurman 1986 en Millennium vijfje 2000.
- T. Weijermars** 36 Filmbanden op video en DVD-R door Jan Oskam
- G. van Stavel** Drie exemplaren NEDERLANDSE HISTORIEN (1987) met artikelen "Begraven in Waddinxveen" door C. Neven.
- G. Breugem** Bonbonnière H.C.R. de Unie 1980; twee trucks met oplegger (model 1:100) A.P. Rodenburg/COMBILO; overzicht vertrekdagen boten vanaf Hotel Kwaak.
- N.N.** Topografische kaart Waddinxveen 1953; rapport Woonforensen Waddinxveen 1961; rapport Toekomstige ontwikkelingen Waddinxveen 1964; Waddinxveen is jarig, feeststoet 750 jaar 1983; houten nachtwakersratel; aardstraalkastje Broncorrector; acht stuks houtschaven met beitel; zondagsschool boek De timmerman van Zerbst door P. de Zeeuw; boek Spruytenburg, Collectie 2017; Index Begraafplaats Kerkweg-West, periode 1849 – 1987.
- H. de Bas** Noordkade 1925 door M. C. Kloet 1980; pentekening G. Verwaal van de brug uit 1858.
- R. Briegoos** Blaudruk bouwtekening Stuurman St. Josephschool 7 april 1928
- Erven D. Smith** 376 stuks (lucht)-foto's Waddinxveen; distributie stamkaarten fam. Koetsier; Boek In Memoriam 3e druk 2011 H. Geel; boek Verzen voor 4 mei 1966-2000 H. Geel.
- A. Glasbeek** Pentekening stenen huis en houten schuur met rieten dak, 1968; Zwart-wit aquarel van de Dorpstraat ongeveer 1870 door G. Verwaal.
- B. Prins.** Asbak de Unie, Delftsblauw.



Jan Dorrekenskade West Waddinxveen. De foto is genomen door Aleid Abels.



Dorpstraat Waddinxveen. De foto is genomen door Aleid Abels.



Noordeinde gezien in de richting Boskoop. De foto is genomen door Aleid Abels.

TREEP

installatietechniek



Waar staan wij voor.

Treep Installatietechniek te Waddinxveen is een erkend installatiebedrijf met meer dan 25 jaar ervaring in de markt voor installatietechniek. Wij staan voor vakmanschap en uitstekende service. Dit vertaalt zich in een team van zeer bekwame monteurs met alle technologische kennis. Naast de werkzaamheden rondom centrale verwarming zijn wij tevens actief in het vervangen van dakgoten, rioolrijswerk, het plaatsen en renoveren van badkamers en sanitair.

erkend **Vaillant** dealer

Treep Installatietechniek
Brugweg 66
2741 KZ Waddinxveen

Ook voor alle andere merken CV ketels doen wij onderhoud tegen zeer gunstige prijs!

0182 - 631746

www.treepinstall.nl
info@treepinstall.nl

"Bij Treep Installatietechniek draait alles om kwaliteit en uitstekende service..."

CV ketels

Onderhoud

Loofdeleverswerk

DE MAKELAAR VAN NU... MET EEN SCHAT AAN ERVARING



NVM

WWW.DE PATER.NL



DE PATER

MAKELAARDIJ

GOUWELUX ZONWERING

ALLES VOOR BINNEN- EN BUITENZONWERING

Al meer dan 30 jaar de zonweringspecialist van Waddinxveen!



Zonneschermen - Rolluiken
Screens - Vaste overkappingen
Pergola zonwering
Markiezen - Buitenjaloerieën
Horren - Doeken
Binnenzonwering - Gordijnen
Shutters - Reparaties

'Kom langs op afspraak
in onze vernieuwde
showroom'



GOUWELUX ZONWERING COENECOOP 144C WADDINXVEEN

(BIJ DE AUTOBOULEVARD) TELEFOON: 0182 - 63 50 94 (ma t/m zat)

WWW.GOUWELUX.NL OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:

Woe t/m Vrij van 9.00 tot 17.00 uur - Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur



somfy.



BELEEF BREMNER



SCHOENEN



POEDIGIE



PEDICURE



LEDERWAREN



WWW.BREMNERWADDINXVEEN.NL

Schoenen Kerkweg-Oost 173-177, Waddinxveen t 0182-61 20 12
Lederwaren Promenade 82b, Waddinxveen t 0182- 63 34 77

Vrienden van het Historisch Genootschap Waddinxveen



Koeltechniek Laan

Houtex

Van Stijn Beheer BV

H.C.J. de Bas

R.J. den Boer

J.C. van der Maas

W.J. Hoobroeckx

Autobedrijven Boonstoppel

Van Leeuwen Beheer

F.M. van Tol

J. van Tol

A. Broer

Dierenartspraktijk Baas

J. de Rooij

D.C. van Doorn

A. de Waardt

Vis Waddinxveen b.v.

Glasbeek Finish b.v.

P.G. Boere

Bureau voor Bouwkosten

J.I.M. van Vliet

B.F. Boonstoppel

F. Versluis

A.J. van der Breggen

Marius G.A. Verboom

Dungaree Planontwikkeling

Top-Consultants West B.V.

Van Berkesteijn Holding BV

M.C. Broer

C.de Rooij Holding B.V.

HET DORP WADDINXVEEN

UITGAVE VAN HET HISTORISCH GENOOTSCHAP WADDINXVEEN



Het oude dorp



De Kerkweg



De draaibrug



De Brugweg